

# spreuken op het huis van Oom Johan in Bourg-la-Reine

*Langs de trap naar de voordeur:*



*Boven het kelderraam rechts:*



*Boven het kelderraam links:*



*Aan de binnenkant van de voordeur:*



fonetisch: .....

vertaling:

Gij die alle deuren kan openen, open voor ons de juiste deur.

spreuk afkomstig uit: .....

*ornament:*



decoratie wanden in voorkamer:

ما غدت في غصون الروض البيار  
وتنقصني بك بلا حباب أو صار  
مالح بجم على العليا سيار  
ما جن ليل ما قد لاح انوار  
والخير منك لمن وافاك مدرار



يا طير  
يا طير  
يا طير  
يا طير  
يا طير  
يا طير





مَا جَاءُوا  
عَالِمِيكَ  
بِالْوِطْءِ  
عَالِ الْأَرْضِ



IN·ANTI  
QVIS·EST  
SAPIEN  
TIA·ET  
IN·MVL  
TO·TEM  
PORE·  
PRVDEN  
TIA·IOB

*"In antiquis est sapientia et in multo tempore prudentia - Job"*

Vertaling:

In de stokouden is de wijsheid, en in de langheid der dagen het verstand

afkomstig uit het Bijbelboek Job (12:12)